



*Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon*

Bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons
heeft betekend, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Eliane Carlier

Weduwe van de heer Marcel Parmentier († 2018)

Geboren te Zottegem op 1 november 1935 en zachtjes
van ons heengegaan in het WZC De Hopperank
te Erembodegem op 8 maart 2026.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op
vrijdag 13 maart 2026 om 10.30 uur.

Aansluitend zullen wij Eliane herenigen met haar echtgenoot Marcel
in de urnenkelder op de begraafplaats te Haaltert.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren.

**Vervuld met mooie herinneringen
leeft zij verder in de harten van**

Guy Parmentier

Ruark en Goedele Parmentier - Vermaelen,

Frances, Thelma

Sem Parmentier

haar zoon

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten

De families: Carlier - Parmentier - De Loor - Lemmens

Een oprecht dankwoord aan haar huisarts dr. Elke Ottoy en het voltallig personeel van het
WZC De Hopperank te Erembodegem voor hun liefdevolle en warme zorgen.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Eliane een laatste groet brengen in het
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag van 17.00 - 18.00 uur.

Online condoleren www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Parmentier - Carlier, Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert