

Zoveel mooie woorden
Zoveel troost
Zoveel vriendschap

Hartelijk dank voor uw steun
en medeleven in deze moeilijke momenten.

Haaltert, 24 februari 2026





Liefdevol aandenken aan

de heer

Marnic Van Den Branden

Echtgenoot van mevrouw Lily Padernal

Geboren te Zottegem op 21 oktober 1966 en
thuis overleden te Haaltert op 18 februari 2026.

Zijn leven was strijden.
Tegen onrecht en lijden.
Hij nam het op voor velen,
van zijn kennis mocht ieder delen.

Pijn heeft hij zelf ondervonden,
er waren velen die hem verwondden.
Vaak werd hij niet begrepen,
erkende immers geen strepen.

Die anderen ten onrechte trokken,
hij bleef overeind onverschrokken.
Je moest heel wat doorstaan,
maar nu moeten we je laten gaan.
Slaapzacht.