

Een stralende ziel
is heengegaan.
De wereld is
een zonnestraal armer.
Maar in onze harten
blijft haar licht
als een ster stralen.

Emma
BUYSE



We gingen met je mee
tot de laatste warmte in je hand ...

Omringd door vele liefdevolle handen
is van ons heengegaan

mevrouw

Emma Buysse

echtgenote van de heer Richard Staelens (†2018)

geboren te Wachtebeke op 23 september 1937
en zacht heengegaan in het WZC Meredal te Mere
op 29 oktober 2024.

Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen
van Emma tijdens de eucharistieviering
in de Sint-Antoniuskerk, Capucienenlaan 95 te Aalst
op zaterdag 9 november 2024 om 11.30 uur.

Samenkomst met begroeting in de kerk vanaf 11 uur.

Daarna begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
op het kerkhof van Erpe.

U kan Emma een laatste groet brengen
in het funerarium van Uitvaartcentrum Bael te Haaltert
op dinsdag en woensdag van 17 tot 18 uur.

Emma is de mama van

Filip & Els Staelens - Van Langenhoven

Zij is de zus, schoonzus en tante van

Hilaire (†) en Christiane (†) Buysse - Buysse,
kinderen en kleinkinderen

Koen (†) en Simonne van Mosselvelde - Buysse,
kinderen en kleinkinderen

Paul & Maddy Van Kerkhove - Buysse,
kinderen en kleinkinderen

Kamiel (†) en Jetty (†) Staelens - Baart,
kinderen en kleinkinderen

Georges (†) en Lea (†) Staelens - Van den Brande,
kinderen en kleinkinderen

Michel (†) en Afra (†) Staelens - Dossche
Pol (†) en Liliane Staelens - Van de Walle,
kinderen en kleinkinderen

**De families Buysse - Staelens - Van Bambost - De Mey
delen in hun verdriet.**

Een oprecht dankwoord aan haar huisarts dr. K. Janda,
het voltallig personeel van het WZC Meredal
voor hun liefdevolle en warme zorgen,
en aan allen die Emma met vriendschap hebben omringd.

Rouwadres

Uitvaartzorg Bael,

t.a.v. familie Staelens - Van Langenhoven

Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

Online condoleren: www.begravenissen-bael.be

