

*De kern van alle dingen is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen. Ons lied is kort en broos
En donker zingt mijn bloed, van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen Gods stilte tegemoet.*

F. Timmermans, Adagio



Diep bedroefd nemen we afscheid van

De heer

Gilbert Vernailen

Zoon van Georges (t) Alice (t) Vernailen - De Winter

Geboren te Denderhoutem op 11 oktober 1943
en overleden in het OLV Ziekenhuis Aalst
op 20 oktober 2024.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de OLV Presentatiekerk
te Okegem op **vrijdag 25 oktober 2024 om 11.30 uur.**

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in het urnengraf op de begraafplaats te Okegem.

Dit melden u

Mia Vanmassenhove

zijn vriendin

Maria Vernailen (t)

Jef en Josee Vernailen - Baeyens

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Maurits en Magda Vernailen - De Wit

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Wilfried en Magda Vernailen - Van Brantegem

kinderen en kleinkinderen

Rita Vernailen

Henri en Lieve Fouquet - Vernailen

kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vernailen - De Winter

Een oprecht dankwoord aan iedereen die Gilbert
met goede zorgen en vriendschap hebben omringd.

Rouwadres:

Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Vernailen

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren: www.begrafenissen-bael.be