

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel onterecht
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

We melden het overlijden van

Mevrouw

Julianna Delmotte

Weduwe van de heer Paul Van Der Haegen († 2010)

Geboren te Sint Antelinks op 19 augustus 1946
en overleden in het WZC Neerhof te Brakel
op 20 september 2024.

De afscheidsplichtigheid zal in beperkte kring plaatsvinden
in de aula van het Crematorium Siesegem,
Merestraat 169 te Aalst.

Gevolgd door de verstrooiing van de asurne
op de strooiweide van het crematorium.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Julianna
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op maandag en dinsdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Zij leeft verder in de harten van

Rik en Patricia De Vuyst - Hutsebaut
Christa en Dirk De Vuyst - Vlaeminck
Veerle De Vuyst en vriend Franky Pappaert
Christel De Vuyst en Johan De Clercq
Geert De Vuyst (†)

haar kinderen

Jonathan Vlaeminck en Kelly De Jaeger
Julien
Nico Raes en Lynn Devos
Féline
Ines en Matthias Sax - Van Der Schueren
Victor
Silke Sax en Kenny Van Den Broeck

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Delmotte - Van Der Haegen - De Vuyst

Een oprecht dankwoord aan de directie en het voltallig personeel
van het WZC Neerhof te Brakel en allen die haar met veel liefde
en vriendschap hebben omringd.

Rouwadres:

Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Delmotte
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be