

Onze oprechte dank aan iedereen
voor uw medeleven en vriendschap
in deze moeilijke momenten van afscheid nemen.

Een speciale dank ook aan het personeel van
het Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem
voor de goede zorgen en toewijding.

Haaltert, 19 augustus 2024



Anny Huybrecht



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Anny Huybrecht

Aalst, 14.11.1938 - Denderhoutem, 14.08.2024

Ik heb het eerst niet willen zien, Ik kon het niet geloven.
Maar langzaam zag ik het begrip, diep in je ogen doven.

Ofschoon je nog steeds bij ons was, had jij ons al verlaten.

De dag kwam langzaam dichterbij, dat ik niet meer
met je kon praten. Het brak m'n hart je zo te zien,
zo langzaam afgegleden. Je geest die eens zo helder was,
leefde slechts in 't verleden.

Daar, in je eigen wereldje, kon ik je niet bereiken.
Ik kon je taal niet meer verstaan, alleen maar naar je kijken.
Bedankt voor alles wat je deed, in al die andere jaren.
Je was een fantastische vrouw, moeder, grootmoeder,
overgrootmoeder ...

-Hennie Gerrits-Brink-

Zij leeft verder in de harten van

Joseph De Wulf

haar echtgenoot

Marc en Kristine De Wulf - De Veirman

haar kinderen

Greet en Koen De Wulf - Van der Weerden
Robyn

haar kleinkinderen en achterkleinkind

Freddy en H el ene Huybrecht - Lemmens
Christian (t) en Daisy Huybrecht - Camu

haar broer, schoonzus, neef en nicht

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Huybrecht - De Wulf - Van Impe - Daele