

Dag va,

In mijn hoofd zitten dingen,
veel dingen van toen.
Je lach en je woorden,
je knuffels, je zoen.
In mijn hart zit een plekje,
een plekje voor jou.
Vol heimwee en liefde,
omdat ik van je hou.
In mijn hart zit een leegte,
die leegte ben jij.
Het gemis is zo voelbaar,
zo voelbaar dichtbij...

Je kinderen ♥



Luc Van den Berghe

8 maart 1952 - 1 oktober 2022



*Ineens weer moeten lachen,
om iets grappigs dat je zei.
Het besef, dat ook al ben je weg
je blijft bestaan in mij.*

Het maakt ons stil en verdrietig
u het overlijden te melden van

De heer

Luc Van den Berghe

Geboren te Ninove op 8 maart 1952
en onverwachts overleden in het ASZ
te Aalst op 1 oktober 2022.

Wij nemen afscheid van Luc
in beperkte kring, op zaterdag 8 oktober 2022.

Rouwadres:

Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Van den Berghe
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online: www.begrafenissen-bael.be

Luc leeft verder in de herinneringen van:

Wendy en Dirk Van den Berghe - Buyle
Maxime Buyle

Koen en Nele Van den Berghe - Jacobs
Alexander Van den Berghe
Juliette Van den Berghe

Ronald Van den Berghe

zijn kinderen en kleinkinderen

Godelieve Lauwereys

de moeder van zijn kinderen

Zijn broer, zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families: Van den Berghe - Goossens

Een oprecht dankwoord aan:

Het voltallig personeel van afdeling Intensieve Zorgen
van het ASZ te Aalst.