



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Léonce

Limbourg

Weduwe van de heer
Karel De Troyer († 1993)

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 2 november 1926
en overleden in Residentie De Kimmer
te Aaigem op 17 januari 2022.

*'t Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;*

*Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.*

*En vind ik, in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was ...*

*Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen ...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.*