



*Achter tranen van verdriet, schuilt
een glimlach van herinneringen.*

Wij melden u het overlijden van
mevrouw

Hélène Janssens

weduwe van de heer Cyriel Van den Eynde († 2021)

Geboren te Sint-Pieters-Woluwe op 31 december 1929
en omringd door haar familie, overleden in
het WZC Avondzon te Erpe op 13 januari 2022.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

De afscheidsplichtigheid, rond de asurne, waartoe
u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in
de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op

woensdag 19 januari 2022 om 14.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 13.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Kerksken.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid,
bij het verlaten van de aula.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Hélène een afscheidsgroet brengen in
het Uitvaartcentrum Bael te Haaltert op maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

Gedenk Hélène in uw gebeden

Zij leeft verder in de herinnering van:

Herman en Marianne Van den Eynde - Scheerlinck

Matthias en Anne

Hendrik

Anneleen en Glenn

Patrick en Viviane Van den Eynde - De Meerleer

Kristel en Tim, Cyriel, Elle

Joris en Debby, Aurélie, Eloïse

Elien en Wout

Guy en Tessa Van den Eynde - Van der Perre

Astrid en Tom, Jerom

Flavie

Louis

Herbie en Inge Van den Eynde - Huysegoms

Jorien

Celien en Jan

Liesl

Gretl en Tim

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Janssens, Van den Eynde, De Vis, Van Liedekerke

Een oprecht dankwoord aan haar huisarts Dr. K. Schelfaut en
de directie en het personeel van WZC Avondzon te Erpe.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael t.a.v. familie Van den Eynde - Janssens
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be