



*Men moet niet wenen om wat niet
meer is maar gelukkig zijn
om wat is geweest.*

Met verdriet en pijn, maar dankbaar
om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van

De Heer

Marcel De Meerleer

Echtgenoot van mevrouw
Leona Kiekens

Geboren te Kerksken op 19 november 1938
en omringd door zijn familie, overleden in WZC Wilgendries
te Aspelare op 19 oktober 2021.



Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Marcel tijdens de plechtigheid die zal
plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op
dinsdag 26 oktober 2021 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de urnekelder
op de begraafplaats te Kerksken.

Hij leeft verder in de harten van:

Leona Kiekens

zijn echtgenote

Martine De Meerleer

Ivan De Meerleer

Robbe De Meerleer

Kurt en Annick De Meerleer - De Bolle

Jarno De Meerleer

Jorben De Meerleer

Bart en Iwona De Meerleer - Podlesna

Mila De Meerleer

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten delen mee in hun verdriet.

De families De Meerleer, Kiekens, Roelandt en Raes

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Marcel
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op donderdag
en vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Een oprecht dankwoord aan het voltallig personeel van WZC Wilgendries
te Aspelare en zijn huisarts dr. Mia Andries voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
 t.a.v familie De Meerleer - Kiekens
 Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online: www.begrafenissen-bael.be