



Liefdevol aandenken aan

Marc Goeman

Geboren te Aalst op 17 maart 1970
en omringd door zijn familie, overleden in
het UZ Gent op 30 september.

Marc,

We hebben jou tot op het laatst bijgestaan...
de verlossing uit jouw lijden meegemaakt.
Je werd omhoog gedragen door de engelen van licht.
Er was zoveel warmte aanwezig, zoveel liefde...
Je hing tussen hemel en aarde,
opende jouw ogen op het laatst
en wou ons nog zoveel vertellen over wat je zag...
maar spreken werd moeilijk voor jou.
Toch bleef jouw geest helder tot op het eind.
Gods Zoon keert terug naar huis.
Wat zijn we blij,
in Eenheid, vrij!
Lieve jongen, we dragen jou in ons hart!
Jij bent altijd bij ons.