



*Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.*

Geliefd om wie zij was,
nemen we afscheid van

Mevrouw

Marie Madeleine Mattens

Weduwe van de heer
Herman Van Rossen († 2002)

Geboren te Nederhasselt op 14 april 1935 en omringd
door haar familie, overleden in het Zorgdorp De Pastorij
te Denderhoutem op 2 september 2021.

Gesterkt door de gebeden van de kerk

Lid van Okra

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Marie Madeleine tijdens de uitvaartplechtigheid
die zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op

donderdag 9 september 2021 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend herenigen wij Marie Madeleine met haar echtgenoot
Herman in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Christa en Wilfried Van Rossen - Vanderhaegen

Rik Van Rossen

Tamara en Jerry Van Rossen - Van Londersele, Lindsay

Annelies en Gino Van Rossen - Plas, Zita, Levi

Marleen en Danny Van Rossen - De Ryck

Sven (†) De Neve

Lesly en Jonathan De Ryck - Colpaert, ♥

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broers, zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

De families: Mattens - Van Rossen - Hamerijck - Haezaert

Een woord van oprechte dank aan haar huisarts dr. M. Andries,
de thuisverpleging van Wit-Gele Kruis en het voltallig personeel van
Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem voor hun goede zorgen.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Marie Madeleine een afscheidsgroet
brengen in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op dinsdag en woensdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael

t.a.v. familie Van Rossen - Mattens

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be