

Heden is plots van ons heengegaan



Mevrouw

Adrienne Van Impe

weduwe van de heer Gustaaf Paridaens (+2010)

Geboren te Kerksken op 13 juni 1928 en
in familiekring godvruchtig overleden in het WZC Sint-Jozef
te Haaltert op 15 oktober 2019.

Gesterkt door de ziekenzalving

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Albric en Nicole Paridaens - De Wandel

Dieter en Deborah Paridaens - Vanderheyden

Heidi Paridaens

Iris Paridaens

Sidney, Axel, Kaatje

Rudy en Vanna Paridaens - Fogu

David Paridaens

Anita Paridaens

Matisse Van Grootenbrulle

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroer, neven en nichten

De families: Van Impe - Paridaens - Buyl - De Buysscher

Dank aan haar huisarts, het personeel van het WZC Sint-Jozef te Haaltert en een speciaal woordje van dank aan Mark Beelaert.

De afscheidsplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatshebben in de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

Maandag 21 oktober 2019 om 10.30 uur,

gevolgd door de bijzetting van de asurne die zal doorgaan, in beperkte familiekring, op de begraafplaats te Haaltert.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Paridaens - Van Impe
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert