



Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg.
Je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel onterecht.
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

Omringd door de liefde van ons allen,
is van ons heengegaan

Mevrouw

Oliane Labie

echtgenote van de heer Paul Vonck
weduwe van de heer Etienne Van der Biest († 1969)

Geboren te Denderhoutem op 7 maart 1942 en overleden
in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op 7 augustus 2019.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

woensdag 14 augustus 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De uitstrooiing van de asurne zal in familiekring plaatsvinden.

Dit melden u:

Paul Vonck

haar echtgenoot

Johan en Myriam Van der Biest - Van Hauwermeiren
Peter en Els Van der Biest - Lievens

haar kinderen

Yannick Van der Biest
Jonas Van der Biest
Wouter Van der Biest

haar kleinkinderen

Julienne en Urbain (†) Labie - Arijns
kinderen

Frans en Marie-Paule Vonck - Parewijck
kinderen en kleinkinderen

Christiane en Freddy Vonck - Lievens
kinderen en kleinkinderen

Octaaf en Lisette (†) D'Herde - Van der Biest
Hedwig en Rita Van der Biest - De Vuyst

Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families : Labie - Vonck - Van der Biest - Coppens - Vijverman

Met dank aan haar huisarts Dr. P. Coigniez, de huisartsenpraktijk
Opaigem, het verplegend personeel van Solidariteit voor het Gezin,
de dokters en het personeel van het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem.

Online condoleren kan ook via www.begravenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
t.a.v. Fam. Vonck - Labie
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert