

Weer samen met vader en moeder
wie had het gedacht
maar waarom zo snel
waarom zo onverwacht



Met stil verdriet nemen we afscheid van
de heer

Jhonny Mertens

Geboren te Erembodegem op 14 maart 1945 en omringd door zijn familie,
overleden in het O.L.V. ziekenhuis te Aalst op 16 augustus 2019.

Gesterkt door de gebeden van de kerk.

Lid van fanfare "De Terjodenaren"
Lid van postzegelkring "De Dendria" - Erembodegem

Dit melden u:

De neven en nichten van de families Mertens - Verleyen

Zijn trouw hondje Bisk 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid,
rond de asurne, in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken op

vrijdag 23 augustus 2019 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De asurne van Jhonny zal bijgezet worden in
het urnegraaf op de begraafplaats van Erembodegem.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Jhonny in het mortuarium van
het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst van 8.15 tot 11.15 uur en van 14.00 tot 18.30 uur.

Met dank aan de dokters en het personeel van het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst
voor hun goede zorgen.

Condoleren kan ook online via www.begravenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
T.a.v. familie van Jhonny Mertens
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert