



Het leven gleed langzaam uit je weg,
je ogen werden broos, je stem werd zwak.
Je bood weerstand tot het einde en je hebt
je strijd met de grootste moed gestreden.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekend,
nemen we afscheid van

de heer

Maurice De Muyter

echtgenoot van mevrouw Simonne Roelandt

Geboren te Kerksken op 30 november 1932 en
godvruchtig overleden in het O.L.V.-Ziekenhuis
te Aalst op 9 juni 2019.

Gesterkt door de gebeden van de Heilige kerk.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Kerksken op

vrijdag 14 juni 2019 om 11.30 uur,

gevolgd door de bijzetting van de asurne in het urnegraaf
op de begraafplaats van Kerksken.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur.

Dit melden u:

Simonne Roelandt

zijn echtgenote

Dirk en Nelly De Muyter - Grysolle

Gertjan en Joyce De Muyter - Vaerewyck

Norah

Simon en Steffi De Muyter - De Clercq

Felix

Chris De Muyter

Raf De Muyter

zijn kinderen, klein -en achterkleinkinderen

Zijn zus, schoonbroer, kinderen en kleinkinderen

Neven en nichten

De families: De Muyter, Roelandt, Herremans en Baetens

Met dank aan zijn huisarts Dr. A. Bezaer, het thuisverplegingsteam
van Els Moonens, het voltallige personeel van WZC Sint-Anna
te Haaltert en allen die hem zeer genegen waren.

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
 T.a.v. Familie De Muyter - Roelandt
 Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert