



Je genoot van het leven  
als ware het een feest  
Wij vergeten nooit  
hoe bijzonder je bent geweest.

Dankbaar voor al wat hij voor ons is geweest,  
nemen we afscheid van

de heer

## *André De Leeneer*

echtgenoot van Lutgart Mertens

Geboren te Ninove op 29 juni 1950 en  
omringd door zijn familie, overleden in  
het O.L.V.-Ziekenhuis te Aalst op 11 april 2019.

*Gesterkt door de gebeden van de kerk.*

De uitvaartplechtigheid rond de asurne, waartoe u  
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal  
plaatsvinden in de kerk van Sint-Martinus te Kerksken op

**donderdag 18 april 2019 om 10.00 uur,**

gevolgd door de bijzetting van de asurne in  
het urnegrav op de begraafplaats te Kerksken.

Samenkomst in de kerk om 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

*Geef André de eeuwige rust.*

Dit melden u diep bedroefd:

Lutgart Mertens

*zijn echtgenote*

Veerle en Geert De Leeneer - D'hondt

Stan

Lieze

Bart en Sarah De Leeneer - De Saeger

Mats

Finn

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Adrienne Vanden Stockt

*zijn schoonmoeder*

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families De Leeneer - Mertens - Cautiaert - Vanden Stockt

Met dank aan zijn huisarts Dr. Evelien De Prez en de dokters  
en het verplegend personeel van het O.L.V.-Ziekenhuis te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan André in het  
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert  
op maandag en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres:       Uitvaartzorg Bael  
                          T.a.v. familie De Leeneer - Mertens  
                          Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via [www.begravenissen-bael.be](http://www.begravenissen-bael.be)