

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel onterecht
Je wilde nog graag verder
Maar verloor dit gevecht



Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de herinneringen aan
mevrouw

Daisy Baeten

geboren te Aalst op 2 februari 1959 en
omringd door haar familie
overleden in het UZ Gent op 5 februari 2019.

—
Gesterkt door de ziekenzalving
—

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van uitvaartzorg Bael,
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

dinsdag 12 februari 2019 om 10.30 uur.

Daarna begeleiden wij Daisy, in intieme kring, naar haar
laatste rustplaats op de begraafplaats van Heldergem.

Samenkomst aan de aula om 10.15 uur.

Dit melden u:

Sarah
Emilie

haar kinderen

Odilon (†) en Elvire Baeten - De Koker

haar moeder

Werner en Maaïke Baeten - Grijp

Marlon
Rune

haar broer, schoonzus en kinderen

Haar nonkels, tantes, neven en nichten

De families Baeten - De Koker

Met dank aan de afdeling medische Oncologie en
de palliatieve eenheid van het UZ Gent.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Daisy in
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op
vrijdag en maandag van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan via www.begravenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
t.a.v familie Baeten
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

Bloemen, noch kransen

U kan steeds een gift doneren aan de palliatieve eenheid
van UZ Gent op rekeningnummer BE42 001 644 824 754
met vermelding "Daisy Baeten"